

*Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt,
als veel je wordt ontnomen,
als je moet toelaten dat een ander je verzorgt,
als het leven niet meer jouw leven is,
dan komt de tijd dat het einde goed is.*

Verdrietig, maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend,
hebben wij in alle rust afscheid genomen van onze vader,
schoonvader, opa en opi

Cornelis van der Kloot -Kees-

sinds 16 mei 2023 weduwnaar van Mieke van der Kloot-van der Wilt

1 augustus 1932

12 februari 2024

Hij heeft na jaren lang hard werken nog de tijd gekregen
om te genieten van het leven.

Gert en Marjan

Monique en Arjan
Patrick en Sabine
Tijn, Jip, Puk
Michelle en Manuel
Noud



Correspondentieadres:
Mastenbroek Uitvaartverzorging
T.a.v. Familie Van der Kloot
Eerste Barendrechtseweg 180-b
2992 BS Barendrecht

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op dinsdag 20 februari
om 16.00 uur in de aula van crematorium Hoeksche Waard,
Zaaivool 3 te Heinenoord (route Boonsweg).

Na de plechtigheid is er een informeel samenzijn.